

Nooshi Dadgostars tal i Malmö 1 maj 2023

(Det talade ordet gäller.)

Kära vänner!

Idag är arbetarrörelsens dag. Vår dag. Alla vi som får det här landet att fungera. Alla ni som kör bussarna från Dalvik till Klagshamn och från Bunkeflostrand till Segevång. Ni som står i klädbutiken, ni som serverar öl och mat på Möllans pubar. Alla ni som lär våra barn läsa och skriva, som tar hand om oss när vi får svåra besked om en livshotande sjukdom, ni som städar och skurar. Ni får det här landet att fungera. Utan er finns ingenting. Utan arbetare stannar Sverige.

”Ett fritt ord, ett bröd för själen och inget annat.

Frihet, heter det.

Jag upprepar: frihet!

Det enda klimat där människan kan växa.”

Orden kommer från dikten Ordet och friheten skriven av järnverksarbetaren och poeten Stig Sjödin.

Dom styrande vet inte hur du har det. Dom har aldrig levt ditt liv. Dom går inte i dina skor. Dom låter matjättarna höja sina priser, och hoppas att du inte ska protestera. Dom låter elpriserna skena – till elbolagens stora förtjusning. Kristerssonräntorna gör att du plötsligt betalar dubbelt så mycket för ditt boende. Men det bekommer honom inte.

Istället har Åkesson sänkt skatten för sig själv och sina partiledarvänner med över 4000 kr i månaden. Det är tydligen vad högerextremismen har att erbjuda idag. Det kostar på att polera silvret i dom fina rummen på regeringskansliet.

I valrörelsen lovade Sverigedemokraterna att höja pensionerna, dom lovade en bättre sjukförsäkring och dom lovade att bensinpriserna skulle halveras. Dom lovade guld och gröna skogar. Men dom talade inte om att det var Åkessons egen pension som skulle höjas, det var hans räkningar Malmös undersköterskor skulle betala. Dom sjuka går på knäna när Åkessonpriserna på drivmedel, el och mat rusar.

Det är inte inflationsbekämpning. Det är bekämpning av svenska folket. Dom bekämpar hårt arbetande människor. Barnen, Pensionärerna. Alla er som står här idag. Med samma gamla vanliga moderata högerpolitik. Låt dom inte komma undan. Det är därför vi idag säger - Alla ska ha råd!

Det är som en anonym lokförare sa till TV4 Nyheterna när politikerna i Stockholm försämrade deras arbetsvillkor: "Så här blir det när folk med slips som inte har någon koll fattar besluten".

Så jobbar inte arbetarepartier. Så kommer inte Vänsterpartiet agera. Förtroendet vi folkvalda innehar har vi fått från folket. Då kan man inte säga en sak innan valet och sedan efter valet göra en annan. Det du lovar ska du hålla.

Ett rekord innehar dagens högerregering, en sak är dom faktiskt bäst på och det handlar om tappat förtroende. Aldrig tidigare har en regering som tillträtt tappat så mycket och så snabbt i förtroende hos väljarna.

Så går det när man helt struntar i att agera för att medborgarna ska kunna ta sig igenom kristiden. Då gör inte Vänsterpartiet. Alla ska ha råd!

Men varför gläds vi inte åt dom fantastiska genierna i regeringen och deras handlingskraft?

Varför bråkar vi om maten till barnen, när vi borde vara glada över att Johans Pehrson äntligen kan få igenom sitt förslag om språktest för tvååringar?

Varför tjarar vi om ökade boendekostnader? Vi har ju fått så fin hatretorik från Åkesson riktad till vuxna och barn som ska bli av med sina uppehållstillstånd!

Har barnens lärare fått sluta? Men tänk då på hur mycket finare Sveriges höginkomsttagare kan inreda sina sommarhus!

Gråt inte över elräkningen. Låt oss glädjas med elbolagen som regeringen lät behålla fantasivinsterna gjorda på din elräkning.

Dom svälter snart ut svenska folket, för dom har aldrig gått i dina skor. Dom vet inte hur du har det. Dom vet inte vad det kostar att blanda ihop en pannkakssmet när barnen kommer hungriga från skolan. När priset på mjölk ökat med 38 procent, mjölpriset har höjts med 25 procent och när priset på ägg höjts med 30 procent. Dom låter barnen betala krisens pris. Samtidigt gör dom stora matjättarna mångmiljonvinster. Dom har blivit krigsprofitörer som passar på att höja priserna när ekonomin skakar och hoppades ingen skulle märka. Men hur kunde dom tro det? Sveriges familjer går ju på knäna.

Smör, paprika, blöjor. Allt blir dyrare. Banan, melon, kiwi och citron...

När vi i Vänsterpartiet krävde lägre matpriser, att finansministern skulle samla matjättarna – då kallade regeringen som vanligt oss för extremister. Två dagar senare kallade hon mycket riktigt till sig matjättarna. Men någon riktig press ville ministern inte sätta. Det verkar mer ha blivit en vänskaplig fika.

Samtidigt som matjättarna tar rekordbetalt för mjölken skickar mejeribolagen brev till bönderna om att sluta mjölka korna – för det finns tydligen alldeles för mycket mjölk på marknaden! Och bönderna blir med rätta arga – för kor tar nämligen inte order av mejeribolag.

Lantbrukarna är arga. Matkunderna är arga. Det är något där emellan som slukar våra pengar. Låt det höras över Malmö, Skåne och hela Sverige. ICA, Coop, Axfood – sänk matpriserna!

Vänsterpartiet har länge föreslagit att det orättvisa karensavdraget ska avskaffas. Högerregeringen gick istället fram med att det skulle införas en till dag. Mitt i en ekonomisk kris tyckte moderaterna att lärare, busschaufförer och undersköterskor ska drabbas ännu hårdare om dom blivit sjuka. Karensavdraget gräver djupa hål i redan tomma plånböcker. Regeringen förstår ingenting, för dom har kompat ut för länge sedan. Men för den som inte kan jobba hemifrån får det stora konsekvenser för ekonomin. Därför föreslår Vänsterpartiet.

Ta bort karensavdraget nu i krisen. Det borde fler partier kunna inse det rimliga i. Det skulle göra skillnad för många. Alla ska ha råd!

Medan andra europeiska länder tar tillbaka kontrollen över sin elmarknad och pressar priser, gör den svenska regeringen tvärtom, dom gör just nu allt för att stoppa en europeisk reform som skulle kunna pressa tillbaka dom skånska elpriserna. Medan franska liberaler kommer överens med matjättar om att sänka matpriser – skriker den svenska regeringen att det är planekonomi.

Vi har en regering som lyckas leda landet till Europas högsta inflation, Europas högsta arbetslöshet och Europas lägsta tillväxt – samtidigt som vi är helt självförsörjande på el.

Ändå maler dom på om att inget går att göra. Rymdforskarna talar om liv på Mars. Men många fler undrar nog om det finns något liv i denna regering.

Vänner, 2021 gjorde grabbarna i herrfotbollslandslaget en bragdinsats mot Spanien och vi gick ifrån matchen på Friends arena med en 2-1 seger. Tänk att vinna mot Spanien, en meganation inom fotbollen.

När det kommer till att hantera den ekonomiska krisen står det istället 3-0 till Spanien just nu. Dom har en av dom mest handlingskraftiga vänsterregeringarna i Europa, hela tiden presenterar dom nya reformer för att skydda vanliga hushåll mot krisen. Höjd minimilön, sänkta priser i kollektivtrafiken, rimliga hyror, ja till och med Spanienpriser på el har dom sett till att fixa.

I fråga efter fråga gör den spanska vänstern avtryck i vanliga spanjorers vardag. Och det kan dom skatta sig lyckliga över, för just i detta nu har Spanien en av dom lägsta inflationssiffrorna i Europa och förra månaden var den med snabbast sjunkande arbetslöshet på över 20 år i Spanien. Och som pricken över i:et, som det sista avgörandet skottet på mål, har den spanska vänstern sett till att fascistledaren och diktatorn Francisco Francos kvarlevor flyttats från sitt flådiga maosoleum till en anonym och obetydlig grav. No pasarán! Jag applåderar våra spanska vänner.

Frihet har alltid varit vårt signum, vårt samhälle, vårt mål. Men för att människan ska vara fri måste hon vara trygg.

Att inte behöva oroa sig för sitt arbete. Att inte behöva oroa sig för sin hälsa. Att inte behöva oroa sig för hur det går för barnen. Oron är den tärande kraft som gör att den frihet vi upplever genast beskärs.

Detta har dom borgerliga bytt ut mot sitt falska prat om valfrihet. Dom gör det för att kunna lägga skulden på dej, istället för att ta ansvar själva.

Mödrar på jakt efter mat får rådet att bli bättre på att jämföra priser. Undersköterskor som inte kan arbeta till den höga pensionsåldern får väl byta jobb. Föräldrar som ser sina barn halka efter i skolan får väl byta skola.

På område efter område privatiseras samhällsproblemen. Du ska anpassa dig till deras nedmonterade samhälle hämtat från gamla tider.

Men vänner! Ingen väljer att få en sämre skolgång, ingen väljer att få sämre sjukvård och förvärrad hälsa, ingen väljer ömmande handleder och axlar. Låt inte dom som vill förstöra vårt land kalla det för frihet. Dom vill ta vår trygghet ifrån oss. Men dom kan aldrig slå sönder vår starka gemenskap. Låt dom aldrig komma åt det som arbetarrörelsen byggde upp. Golv, väggar och tak för trygghet - för att känna frihet.

Stig Sjödin skriver: "När människan berövas sin framtid dör sångerna i hennes hjärta. Men ge henne vittring av framtid och frihet och sångerna föds på nytt."

Vänner,
vänsterns kamp är en kamp som inte känner några gränser. Utanför Hebron blommar olivlundarna som dom gjort i hundratals år. När oliverna pressas skapas en av dom finaste olivoljorna i världen. Här har palestinska familjer brukat jorden i generationer. Men den israeliska ockupationsmakten hindrar palestinier från att bruka marken, olivlundarna sätts i brand när ockupanterna ska utöva sin makt.

I Iran har modiga flickor och kvinnor visat världen att den Iranska regimen hänger kvar på en skör tråd. Den iranska regimens hand är gjord av järn och dom kämpande kvinnorna vet att dom kommer få utstå våld och hat. Men dom iranska kvinnorna vet också att dom har sin frihet att vinna, att det hägrar en tillvaro bortom förtrycket, att ett annat Iran är möjligt. Men vänner, den iranska regimen kommer en dag att falla. Zan. Zendegi. Azadi! Kvinna. Liv. Frihet!

I Kherson, Butja och Kiev har flyglarmen ljudit med jämna mellanrum sedan den 24 februari förra året. Den ryska invasionen av Ukraina är ett flagrant brott mot folkrätten. Putin och hans högnationalistiska regering har stormaktsambitioner som är ett hot mot alla folk som vill leva i fred. Morgondagen tillhör ett fritt Ukraina och jag längtar efter att få besöka ett Kiev där freden råder. Ut med inkräktaren, leve det fria Ukraina!

Vänner, vi vet att dom kan tysta en, två eller hundra blommor men aldrig hindra våren från att blomma ut. Människans längtan efter frihet, att få uppfostra sina barn i trygghet, vinner alltid.

Det gäller Iran, Ryssland och den israeliska ockupationsmakten. Och det gäller den turkiska regimen som Sveriges regering så skamligt kryper för.

Vänner,
Dom kommer alltid tala om för dej att inget går att förändra. Att sakernas tillstånd är en naturlag. Att du är maktlös.
Men ingenting kunde vara mer fel. Vårt lands utveckling har aldrig avgjorts i dom fina salongerna. Utan av starka gemenskaper utanför.

Arbetarrörelsen lyckades bryta massarbetslösheten på 30-talet. Var Sverige ett rikt land? Nej inte alls. Vi kunde bygga bort hela bostadsbristen och trångboddheten på 60-talet.
Var Sverige ett rikt land? Nej inte alls.

Vi lyckades bygga upp en barnomsorg och en stark välfärdsstat så också kvinnor kunde arbeta. Var det omöjligt? Nej den politiska handlingskraften visade på motsatsen. Som det lät då från högern, så låter det också nu när samhället ska byggas bättre, friare och tryggare.

Dom sa att det skulle vara omöjligt att stoppa marknadshyrorna. Vi gjorde det ändå. Dom sa åt oss att inte ta fajten om sjukförsäkringen - det skulle bli för svårt. Men Vänsterpartiet genomförde den största förbättringen på decennier. Dom sa att svenska pensioner inte går att röra - Vi fick igenom den största höjningen i systemets historia. Så visst går det att bygga landet starkare och bättre om bara viljan finns.

Nu har Ulf Kristersson, tagit Sverige ännu längre från en position som en modern framångrik välfärdsnation. Vi har blivit det land som andra länder pekar på och skakar på huvudet åt, men som ingen vill ha att göra med.

Vänsterpartiets Sverige, det är ett annat Sverige. Klimatomställningen måste göras och det är bråttom. Klimatkrisen drabbar oss alla och ingen kommer undan. Vi vet vad vi ska ställa om från, nu måste politiken ta ansvar för vad vi ska ställa om till. Kanske har folk tappat hoppet och tror att en klimatkatastrof inte kommer att kunna stoppas, jag har stor förståelse för den känslan, när man ser den svenska regeringens agerande som just nu tar oss i helt motsatt riktning, när isarna smälter och när naturkatastroferna blir vardag.

Men visst kan Sverige ställa om. Och det ska vi göra också. Det kräver enorma investeringar, historiska investeringar, för vi ska bygga om Sverige och pressa ned utsläppen. Som socialist vet jag att marknaden inte kommer att göra det åt oss. Men vi kan göra det. Vi ska göra det tillsammans och vi ska göra det rättvist.

Vi ska skapa fler trygga arbeten med bra löner. Där a-kassan är stark och fungerar som en omställningsförsäkring för den som för tillfället inte har ett arbete, ett land där pensionärerna får lön för mödan, och där den som är sjuk har rätt till ersättning. Ett Sverige där alla har råd och där vi har råd med varandra. Oavsett om du bor i Rosengård eller i kvarteren runt Lilla Torg.

Allting är omöjligt, fram till dess att det är gjort. Då är det en självklarhet. Motståndarnas bästa vapen är att få oss att känna oss maktlösa. Vi ska säga ifrån. Vi accepterar inte nedskärningar i våra skolor, vi accepterar inte bankernas bonusar och matjättarnas övervinster.

Sverige är rikare än någonsin. Ändå har vi begåvats med en regering som låter ensamstående mödrar gå hungriga för att kunna ställa mat på bordet till sina barn. Det kommer svenska folket aldrig att ställa upp på. Låt det synas på våra arbetsplatser, i fikarummen, på skolorna. Utan er stannar Sverige, utan den högnationalistiska regeringen kan Sverige fungera bättre! Alla ska ha råd.

Tack!