

Hälsningsanförande Fatemeh Khavari, Ung i Sverige

Det talade ordet gäller

Från Sverige strömmar ett flöde. Det flödet innehåller bistånd och hjälp till utsatta men det innehåller också vapen. Som skapar utsatthet. Det skapar flyktingar som rör sig i motsatt riktning. Det skapar mig. Det skapar tusentals ensamkommande som tar sig över många gränser för att söka trygghet i dessa länder. Det skapar skakat på tron om mänsklighet och de paragrafer som har skrivits av stora engagemang i kampen för fred under historien. Nu går jag inte i den gamla historien om kampen för rättvisa, jämlikhet och människors lika värde som leddes av Martin Luther King i 1900 talet utan att jag kommer lite längre fram. Jag går i den delen av närmaste historien som bildades i 6 september 2015 när Under parollen "Refugees welcome" ordnades en manifestation för flyktingmottagande på Medborgarplatsen i Stockholm. Jag vill gärna berätta om de 15000 personerna som deltog i manifestationen .Jag vill gärna upprepa det kända talet som statsministern Stefan Löfven höll under manifestationen:

”– Jag sörjer Alan och jag sörjer alla barn som dör i krig och terror. Jag sörjer med familjer, anhöriga och släkt. Jag sörjer med mänskligheten när vi nu ser det här framför våra ögon.Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig och vi gör det solidariskt och gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt.”

Den dagen hade tusentals ensamkommande, familjer och människor känt sig lugna och värdefulla. Den där dagen hade tusentals unga människor och tusentals ensamkommande flyktingbarn som flydde krig, tortyr och förnedring fått hopp om en trygg, lycklig och fri framtid. Men tyvärr efter ett tag när de trasiga ungdomar började känna sig Sverige som ett hem, murarna började också byggas av mitt Europa! Samtidigt hade säkerhetsläget i Afghanistan försämrats och en 9 åring lilla flicka som var bara några år äldre än Alan Halshöggs på väg från Zabul till Kabul i Afghanistan. Hon handplockades på väg när IS kollade upp på hennes utseende. Den 9 åring flicka som var passagerare i buss tillsammans med några andra som tillhörde samma etnicitet hade tagits gisslan av hemska männen med långa skägg som bar kalashnikov med sig. Shukria den 9 åring tjej hade halshuggits ihjäl sig av IS bara pga sin tillhörighet till ett minoritet grupp i Afghanistan. Hon var hazara. Det fanns inga som sörjde Shukria. Det fanns bara rädslan hos dem ensamkommande flyktingbarn som tillhörde samma minoritet grupp i Afghanistan. Och majoriteten av Ensamkommande som kom till Sverige 2015 var hazara.

De långa handläggningstiderna, Korta utredningstiderna, Brist på kunskap om Afghanistan, okunniga tolkar, de sannolikhetskala medicinska åldersbedömningar var några av de många orsaker som gjorde att de unga fick inga rättssäkra asylprövningar. Och fel bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan ledde till att Migrationsverket kom med ett politisk ställningstagande och inte rättsligt om att man kan utvisa de väntade och integrerade ungdomarna till Afghanistan. Den sidan av Sverige var skrämmande för de ensamkommande som hamnade sig i ovisshet. Säkerhetsläget i Afghanistan försämrades och samtidigt kom ut rapporter som speglade inte alls verkligheten. Tonåriga ensamkommande flyktingbarn som tog sig hit för ett längre liv valde att ta sina liv hellre än lider av psykiska tortyr här. De hängde sig, hoppade i vatten eller skar åder. Inga händer såg oskadade ut. Lite närmare i tiden klev vi ungdomarna in i historien med att bestämde oss att kämpa för våra liv och mobilisera opinionen mot utvisningarna med att sittstrejka i 60 dagar. Vad skulle vi kunna göra mer än att ha kärlek som grunden i kamp mot Utvisningarna till Afghanistan. Vad skulle jag som Fatemeh Kunde göra mer än att uppmana ungdomarna som växte upp sig i hat att välja kärlek istället. Vad skulle jag kunna göra mer än att som en tjej stå längst fram i kampen för att överbrygga fördomar mot könen. För att ge en praktisk lektion om jämställdhet till tusentals unga killar som växte upp sig i en väldigt patriarkal kultur. Kampen lyckats med att hylla kärlek. Vi fick enormt stort stöd från civilsamhälle och människor och vi tackar de idag.

Det kom ett lagförslag från regeringen efter några månader. Med det här lagförslaget skulle en tredjedel av ensamkommande som hade väntat i två och halv år få en ny chans att få stanna i Sverige. Inte alla. Men de höga kraven i det lagförslaget skulle aldrig uppfyllas. Vädret blivit kallare och hemlöshet börjat öka bland de som fyller 18 år. Första, andra och tredje avslag var de tre steget mot

hopplöshet som politiken pushat ungdomarna att ta. När jag var i EU parlament och deltog i en seminarium som handlade om EU's externalisation of Borders förstod jag hur makten kan bestämma över människors liv. När en tjugigt kvinna satte sig i ett panelsamtal och pratade om EU:s säkerhet. Hon började stirra på mina ögon och berätta hur hade hon tillverkat minor för att det ska användas på gränser och hindra folket som smugglar sig hit. För mig var det hemskt att höra men samtidigt väldigt spännande. Jag kände mig som en offer där. Jag skulle dödas med minor på gränser för att människor i västvärlden skulle kunna leva i trygghet. Hur världen ser orättvis ut. Hur våran blodiga värld ser tragedi ut. Det hände inte i 1800_1900 talet. Den trovärdiga och smärtsamma historien om utsatthet, hopplöshet och eländet händer i 2018. När många fred nobelpristagare finns, när organisationer som kämpar för fred och mänskliga rättigheter växer och när skolan börjar jobba med projekten om mänskliga rättigheter. Trots all besviken kämpar vi. Vi fortsätter leva även i den västvärlden. Om vi står här betyder att våra gamla generationer hade gett upp nånstans när motgångarna kom. Men vi vill inte ge upp. Vi vill stanna kvar och kämpa för att kunna leva. Vi som upplevt mycket vill att säga varenda av de siffrorna som räknas i antalet för dödsoffer i statistiken är ju ett liv! precis som mitt och ditt utan någon tillhörighet till västvärlden eller tredje världen. Döden gör ont för alla oavsett kön, religion, hudfärg eller utseende.